

Όποιος αγωνίζεται, μπορεί και να ηττηθεί... ...όποιος δεν αγωνίζεται, έχει ήδη ηττηθεί

Είμαστε κάτοικοι του κέντρου.

Βιώνουμε καθημερινά την ίδια επίθεση απέναντι στις ζωές μας: την ανεργία, τα κομμένα επιδόματα, το χαράτσι της ΔΕΗ, την αύξηση των τιμολογίων, το θυρωδό στα νοσοκομεία, την καταστολή, τις απολύσεις και τόσα άλλα.

Μοιράζόμαστε κοινά προβλήματα, κοινές ανάγκες, κοινές επιθυμίες, κοινά όνειρα. Αντικρίζουμε ανήμποροι τις ίδιες εικόνες εξαθλίωσης κάθε φορά που βγαίνουμε απ' τα σπίτια μας: ανθρώπους να αναζητούν το φάι τους στα σκουπίδια, να κοιμούνται σε χαρτόκουτα, να κάνουν ουρές για τα συσσίτια.

Συνειδητοποιούμε - επιτέλους - πως με την ανταγωνιστική, απάνθιση παιδιών και ατομιστική νοοτροπία που μας είχαν μάθει να λειτουργούμε ως σήμερα, "ο καθένας για την πάρτη του" και "πατώντας επί πτωμάτων", να σκύβουμε το κεφάλι, να δουλεύουμε σκληρά και να υπακούμε στους νόμους, δεν οδηγούμαστε πουθενά.

Πιστεύουμε πατα, πως μονάχα όταν άλλοι μαζί συναντηθούμε, συζητήσουμε, οργανωθούμε και δράσουμε, όταν θυμηθούμε το νόημα της αλληλεγγύης, του μοιράσματος, της συνύπαρξης και της αλληλοβοήθειας, όταν μάθουμε ξανά να αντιστέκομαστε και να υψώνουμε το κεφάλι, τότε μονάχα μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει.

Δεν έχουμε έτοιμες λύσεις, ούτε μαγικές συνταγές και θαύματα. Ούτε περιμένουμε να αλλάξει κάτι απ' τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρουμε πως η προσπάθεια θα είναι δύσκολη και μακροχρόνια, μα όπως λέει και το παραπάνω ρητό, «όποιος αγωνίζεται, μπορεί και να ηττηθεί - όποιος δεν αγωνίζεται, έχει ήδη ηττηθεί».

Μέσα σ' αυτή τη λογική, δημιουργήσαμε την συνέλευση γειτονιάς άνω κέντρου.

Η συνέλευση είναι ανοιχτή στον κάθε ένα και την κάθε μια που βιώνει καθημερινά αυτή την επίθεση: ανέργους και εργαζόμενες, ντόπιους και μετανάστες, μαθητές και φοιτήτριες. Όλοι έχουν ισότιμα δικαίωμα λόγου και οι αποφάσεις παίρνονται από κοινού, μακριά από θεσμικούς φορείς και κοιματικές γραμμές.

Γιατί είναι καιρός να δημιουργηθεί και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μια κοινότητα αγώνων.

Γιατί στα συλλογικά προβλήματα, υπάρχουν μόνο συλλογικές λύσεις.

Για να γίνουν ξανά οι συνοικίες μας γειτονιές.

Σας περιμένουμε.

Ανοιχτή Συνέλευση:

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/02 - 19.30 στη Μόδη 1

~~~

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσης:

**6984093262**

~~~

Blog:

<http://anokentro.squat.gr>